

Litouwen, donderdag 23 februari 2023

Laba diena, goeie, goedendag!

Drie weken geleden arriveerde ik met de, door MiGreat gedoneerde en door Autobedrijf Leenstra Gauw van winterbanden voorziene, Ford Focus in een klein dorpje vlakbij Vilnius, de hoofdstad van Litouwen. Hier bevindt zich de basis van Sienos Grupė (letterlijk vertaald: Grens Groep). Sienos is in 2021 opgericht door een groep vrijwilligers die zich inzetten voor mensen die noodgedwongen vanuit Wit-Rusland de grens over zijn gekomen.



Opslag hulpgoederen in de basis, incl gedoneerde hoofdlampjes.



Mensen als wapen

President (lees: dictator) Loekasjenko verstrekt goedkope visa en vluchten aan mensen op de vlucht (onder meer Syriërs, Afghanen, Jemenieten, Sri Lankanen, Pakistanen). Hij plaatst hen vervolgens in grote hallen en stuurt ze massaal de grens over in een poging het asielsysteem van de EU plat te leggen. De Wit-Russische grensbewakers helpen mensen de grens over en vervolgens lopen zij in de val aan

Poolse/Litouwse/
Letse kant, waar ze

met geweld terug worden gedwongen. En is er geen weg terug. Ze komen vast te zitten in niemandsland en aan levensbedreigende toestanden blootgesteld. Vele mensen zijn hier reeds om het leven gekomen, ernstig verminkt.. zo niet lichamelijk dan wel mentaal.

Wat Sienos Grupė doet:

- Posters met ons telefoonnummer ophangen in de bossen, zodat mensen ons kunnen bellen/appen als ze hulp nodig hebben.
- Zodra we op de basis een melding binnenkrijgen houden we contact met de mensen, laden noodpakketten (met warme kleding, slaapzakken, tenten, hete thee, soep, powerbanks, telefoons, hoofdlampjes, ehbo spullen) in en rijden naar hen toe.
- Indien nodig regelen we medische hulp.

Hulpmissie naar het bos

Afgelopen weekend zocht een groepje mensen contact met ons die zich op de grens tussen Wit-Rusland en Letland bevond. Ze waren al 4 keer heen- en weer gestuurd door grenswachten van beide landen. Afwisselend met zachte of harde hand. Hun kleren waren nat van de sneeuw, ze waren koud en hadden bijna geen eten en drinken meer. Aangezien Letland geen vrijwilligers beschikbaar had hebben we

een auto volgeladen met hulpgoederen. Twee van onze vrijwilligers hebben 6 uren gereden en 10 min voor aankomst is de groep door grenswachten ontdekt, meegenomen en teruggestuurd naar Wit-Rusland.

Wat Sienos Grupė doet:

- Contact leggen met mensen in detentie
- Praktische support bieden in de vorm van verwijzingen naar juridische, medische of andere hulp, tegoedbonnen voor de supermarkt (mensen krijgen alleen gevangensmaaltijden), simkaarten, etc.
- Mentale support in de vorm van gesprekken, vaste connectie met iemand uit ons buddy-programma.
- Extra juridische hulp in speciale gevallen.

Afschrikbeleid

Als mensen wel het redden om de EU binnen te komen en asiel aan te vragen (voordat ze illegaal terug de grens over geduwd worden) worden ze in Litouwen standaard 6 maanden opgesloten in detentiecentra en dit kan worden



Alles wat uitgegeven wordt ruimen we ook weer op.

verlengd tot 12-18 maanden.

Hun asielaanvraag wordt in behandeling genomen, tot nu toe wordt slechts 2% van alle asielaanvragen in Litouwen ingewilligd wat maakt dat mensen veelal meteen op eigen houtje doorreizen naar een meer westelijk gelegen Europees land. De Litouwse overheid doet er alles aan om mensen weg te jagen. Is het niet aan de grens dan wel in een later stadium wanneer mensen al hun leven aan het opbouwen zijn hier.



Demonstratie tegen deportaties. Op het bord dat ik vasthoud staat 'Uw ticket brengt u naar London, Stockholm of Berlijn... hun ticket brengt hen naar geweld, vervolging en opsluiting.'

Deportaties

Zo zocht een groep van zeven Nigeriaanse jongemannen (begin 20) contact met ons. Zij hadden werk en een appartement hadden gevonden en waren druk Litouws aan het leren. Plotseling werden ze gearresteerd, opgesloten en meegedeeld dat ze gedeporteerd zouden worden. De grond werd onder hun voeten weg gevaagd. En dat terwijl hun asielprocedure nog liep. Dat is in strijd met de Europese asielwetgeving. De jongens stonden doodsangsten uit over wat hen boven het hoofd hing bij terugkeer naar Nigeria.

Wat uiteindelijk de doorslag heeft gegeven weten we niet, maar de vlucht is geannuleerd. Een kleine overwinning.

De regering gaat door, al een paar dagen later vond er een razzia plaats gericht op Congolese mensen die gevangen werden gezet en bedreigd met uitzetting. In dit geval een loze dreiging, aangezien er geen vlucht was geboekt en er geen samenwerking is met

Wat Sienos Grupe deed:

- Contact gelegd met hun advocaten en situatie juridisch in kaart gebracht
- Situatie bekendgemaakt via social media (zie op facebook het verhaal van Thomas, ik sprak hem uitgebreid en schreef [zijn verhaal](#) op)
- Demonstratie op het vliegveld georganiseerd
- Journalisten geïnformeerd
- Werknemers op de deportatievlucht gebeld en geïnformeerd dat deze deportatie in strijd is met wetgeving
- Telefonisch contact gehouden met de jongens en hen gesteund

de Congolese regering. Maar dat maakt de angst voor deze mensen niet kleiner.

Donaties

Jullie hebben samen maar liefst €1363,96 gedoneerd. Van dit bedrag heb ik al 30 hoofdlampjes aangeschaft. Van de rest van het geld worden hier ter plaatse andere hulpgoederen aangeschaft en een deel gaat naar transportkosten. Te gek! Veel dank ook aan alle Gauwsters die rugzakken hebben gebracht.

Vervolg

Ik heb besloten hier tot eind maart te blijven en zal jullie in maart weer een update sturen.
Liefs vanuit een - toch prachtig - besneeuwd Litouwen!
Beitske

Volg Sienos Grupé op: <https://www.facebook.com/sienosgrupe/> of @sienosgrupe